

Binnenstads *krant*

Periodiek voor de Binnenstad van Utrecht • 13e jaargang, nummer 4, herfst 2008



Openen svp

Lees mij

- Welke bibliotheek?
- Slau is Van Eeden
- Archief bij je thuis
- Bewonersenquête
- Oeke wint

De dichte boekwinkel

Gwyon Hoogenraad



Korte Jansstraat 2 in 1960. Het pand ernaast, Oudkerkhof 48, werd een jaar later gesloopt en vervangen door de tapijtenwinkel, die nu tot het bot is gestript. © C.L.Temminck Groll/Documentatie.org

De burens vinden het een raadsel. Af en toe gaan er wel mensen naar binnen, een man en vrouw van tussen de veertig en vijftig. Wel twintig keer heb ik geprobeerd hen te bereiken. De telefoon blijft echter overgaan, er wordt niet opgenomen. Mijn brief, eigenhandig door de brievenbus gegooid, blijft al twee maanden onbeantwoord.

De 'Oude Boekhandel voorheen H.W. Meyer jr.' in de Korte Jansstraat 2 is bij veel mensen uit de Binnenstad bekend, vooral in gesloten toestand. Heel raar voor een boekhandel. In het lange bestaan van de winkel zullen velen er gesnuffeld hebben. Maar ondertussen is hij al jaren dicht, bladdert de verf langzaam van het hout en verkleuren de kaftjes. De winkel lijkt verlaten te zijn om de volgende dag gewoon weer open te gaan. Alleen deze dag is nooit aangebroken. De etalage is onberoerd gebleven. Mooie kinderboekjes die volledig zijn vergeeld en verbleekt. Vitrage die vies en oud is. Een spookhuis?

Argwaan

Bij de Kamer van Koophandel staat als eigenaar de in 1921 geboren heer F.L. Driessen vermeld. Hij bezit zijn zaak sinds 1946. De winkel was hier al sinds 1913. Meneer Driessen zal ergens genieten van zijn oude dag. Of is hij al overleden? Het enige telefoonnummer bij de KvK is dat van de winkel en daar heb ik al vele malen naartoe gebeld. Ook heb ik ettelijke malen op de raarste tijden bij de deur aangebeld. Het zou me niks verbazen als ik ondertussen argwaan wek bij omwonenden.

In 1960 liet de heer Driessen het pand volledig restaureren. Dat was een goede daad, want het is een rijksmonument, al zou je dat nu niet direct zeggen. Het pand bestaat uit drie bouwlagen, een kelder en een zadeldak tussen twee trapgevels. Het heeft een 17e-eeuwse lijstgevel met natuurstenen bandversiering in de bogen en boven de vensters natuurstenen blokken. Links achter vind je nog de oorspronkelijk steile steektrappen.

's Avonds na elfen

De tapijtzaak ernaast is ondertussen helemaal gestript. Architectuurbureau Sluijmer & Van Leeuwen ontwierp de nieuwe gevels. Op de foto is links nog een gedeelte van het pand te zien dat er tot 1961 heeft gestaan, rechts is het boekwinkeltje. De huidige culinaire burens aan de rechterkant zien er af en toe wel iemand naar binnen gaan. Meestal pas na elfen 's avonds. Ik geef mijn telefoonnummer aan de jongen die er al jaren werkt. Als hij weer eens iemand ziet, wil hij vragen of ze me bellen. Hij vertelt me dat de politie al een keer bij hem op de stoep stond met de vraag of hij wist wat er gebeurde in het pand van boekwinkel H.W. Meyer. Ook zij hebben blijkbaar behoefte aan wat minder geheimzinnigheid. De geur van koffie komt me tegemoet van de overkant. Precies waar ik zin heb. Dan maar zonder boek genieten van mijn cappuccino...